

Nyt fra

Aarby sogn

Nr. 2 September 2010 Årgang 17

*Er jeg faldet til?
– Ja, så godt som
Side 1*

*En sørgelig historie
Side 3*

*En jernalderbosættelse
nord for Melby
Side 4*

*En murer fra Melby
Side 6*

*Aarby skole og foreninger
Side 7*

*Kornyt
Side 11*

*Aarby Sogns filmklub,
Kirkelige arrangementer
Side 12*

*Kirkelige handlinger,
meddelelser
Side 15*

*Gudstjenester
Side 16*



*En fantastisk dag i mit liv, min ind-
sættelse her i Årby kirke.
Fotograf: Christoffer Grant.*

Er jeg faldet til? – Ja, så godt som!

Nu er der efterhånden gået snart tre måneder i mit nye em-
bede som sognepræst her i Årby kirke.

Min familie og jeg er flyttet ind og vi har nu fået næsten alle flyttekasser af vejen. Hvis de ikke er pakket op, er de i hvert fald opmagasinerede nede i kælderen. Så vores store nye bolig ligner efterhånden et rigtigt hjem. Der er lidt langt imellem møblerne og billederne på væggene, javist. Det kan vist ikke undgås, når man rykker fra et ganske almindeligt hus på Amager til lidt af en mastodont her i Årby præstegård. Det går nu nok, for vi har som familie mange gode år foran os her i Årby til at indrette os, Rom blev ikke bygget på en dag, som man siger.

Vi er glade for, at drengene er faldet rigtig godt til, Thorbjørn i 1. klasse på Årby skole, og Roald i udebørnehaven,

Kløvergården, i Tømmerup. Det er rart, når man som forældre tager så stor en beslutning på hele familiens vegne, at det går over al forventning, med nye legekammerater, bedstevenner og ny fodboldklub.

Når jeg så møder folk i byen på tur med min hund eller til fodbold med Thorbjørn, så lyder spørgsmålet altid: ”Er du så faldet godt til her i Årby?”

Og ja, det ville nok falde udenfor begrebet almindelig høflig samtale, hvis jeg fandt på at sige: ”Faldet til? Nej, jeg kan ikke holde det ud! Det er forfærdeligt at bo herude.”

Nej, jeg plejer at sige og heldigvis mener jeg det virkelig: ”Ja, det er utroligt så dejligt her er, og det er utroligt så søde folk er. Hele familien er virkelig glade for omvæltningen. Selvfølgelig var det lidt hårdt i starten især for den lille, men vi er blevet rigtig glade for at bo her. Og efter vi har fået solgt vores hus, er det blevet meget nemmere, at fokusere på vores nye hjem og for alvor falde godt til”

Og ja, det passer. Jeg er ved at finde mig til rette på kontoret, hvor mine prædikener og taler bliver skrevet med udsigt til haven. Jeg befinder mig også allerede hjemmevant både i min nye præstekjole og i vores smukke sognekirke. Ovre på den anden side af vejen, i sognehuset, kan jeg efterhånden også finde rundt. Og så har jeg studeret mine omgivelser med hunden i snor, og vi har været både i Bastrup, i Melby, i Engvejskvarteret og næsten helt til Rørby. Det er dejligt for hunden og rart for mig, at kunne finde rundt, og fornemme de fysiske rammer for mit nye arbejde, nemlig Årby sogn. Det er faldet mig ind at vi skal huske på hvor smukt her er i og omkring Årby, med markerne, skoven og vandet tæt på. Det er i hvert fald noget af det vi har lagt mærke til som nye her i byen.

Og nu kan jeg næsten ikke vente til efteråret kommer, med alle dets fantastiske ud-

fordringer. Jeg glæder mig til mine kommende konfirmander, der skal bydes velkommen med en introduktionsgudstjeneste, og til høstgudstjenesten, med dens festlighed og farver. Her vil vi som familie også gerne invitere jer ind og se præstegården. Læs mere om det længere inde i bladet. Når vi kommer længere hen, ser jeg frem til mine torsdag morgner med konfirmanderne, hvor vi skal udfordre hinanden, og prøve at finde ind til kernen i det, vi som kirke står for. Der skal være plads til alvor og til skæg og ballade. Og jeg håber vi får en god sæson sammen, og en fantastisk dag til næste år.

Så vil vi genoptage filmklubben, hvor jeg glæder mig til at indgå naturligt som et nyt medlem, i de lange efterårsaftner. Det er nyt for mig, men jeg tror det bliver rigtig hyggeligt, og jeg elsker en god film og den debat og snak sådan en kan føre med sig.

Alt i alt nyder jeg mit nye arbejde i sognet og mine nye omgivelser, både her i præstegården og i lokalområdet. Jeg føler mig i sandhed velsignet, for det er en velsignelse at få lov til at lave og leve af det man brænder for, og det er det jeg får lov til her i Årby. Jeg får lov til at være jeres præst med alt hvad det indebærer. Og jeg vil gøre mit yderste for at alle, som krydser præstens vej, føler sig mødt og godt behandlet. Så håber jeg, at I vil fortsætte med, som I hele tiden har gjort, at tage godt imod mig og hele min familie. Så kan jeg blive ved med, med et stort smil, at svare oprigtigt, når nogen spørger ”Er du så faldet godt til”, ”Ja, så godt som!”

Mange gode sensommerhilsner og Guds fred

Helga Jensen, sognepræst i Årby kirke.

En sørgelig historie

Af Bodil Olesen, Årby lokalhistoriske forening og Helga Tidemann Jensen, sognepræst



I en artikel fra Kalundborg Avis kunne man den 2. August 1877 læse en dramatisk beskrivelse af 9 mænds kamp for deres liv i bølgerne ud for Lerchenborg. De kunne ikke alle vende helskindede hjem, men dem der kunne gav måske senere, som man jo gjorde i gammel tid, når Gud reddede ens liv til havs, en gave til kirken. Ofte kom et af de meget udbredte kirkeskibe til at pryde Guds hus efterfølgende. Til minde om både dem der mistede livet, men også dem der fik lov til at beholde det.

Artiklen, lød som følger, morgenen efter den frygtelige nat:

En meget stor og sørgelig ulykke

indtraf i aftes her på fjorden, idet en båd, hvori befandt sig 9 mand, alle husmænd eller indsiddere fra Melby og Bastrup, som arbejdede på Lerchenborg, kuldsejlede, sandsynlig ved uforsigtig sejlføring, ca. 2 a 300 alen fra Lerchenborg Skibbro.

ser at holde sig ved båden, som dog ikke var synlig over vandet, med undtagelse af 3 mand, som forsøgte at nå land ved svømming. Den ene af disse nåede broen, men i en meget udmattet tilstand, den anden gik straks under og den tredje nåede kun godt halvvejen til land.

Den sidste lykkedes det smed E. Jensen, som straks gik ud i vandet, efter stor anstrengelse at bringe i land, hvorpå alle oplivningsforsøg straks blev forsøgt, men uden held. Ingen båd var tilstede i nærheden, hvorfor smed E. Jensen straks da han så ulykken ske, lod sine lærlinge løbe til fisker Jens Jensen, som også meget hurtigt kom til stede med sin båd og fandt endnu 3 mand hængende ved den kuldsejlede båd. Disse blev nu heldigvis redede.

Den ene, Niels Olsen, dog i en meget forkommen tilstand. Han blev straks bragt i hus hos smed Jensen, og var i morges så vel, at han kunne gå hjem. 4 mand blev altså redede, hvorimod 5 er druknede, hvoraf som omtalt, den ene blev bragt død i land, medens de andre 4 endnu ligger i søen. Lægehjælp fra Kalundborg kom hurtigst muligt tilstede.

De forulykkede er materialkusk Jens Larsen fra Lerchenborg, gårdmand Jørgen Christensen af Melby og husmændene Frederik Thomsen, Hans Peter Jensen og Lars Nielsen af Melby eller Bastrup Sønderstrand.

De var alle gifte og efterlader sig større eller mindre familier. Den ene skal endog efterlade sig 8 a 9 børn.

De forulykkede søgte med store anstrengel-

En jernalderbosættelse nord for Melby

Af Jens Nielsen



I forbindelse med de omfattende prøvegravninger i 2008 af Statoils arealer traf arkæologerne fra Kalundborg Museum blandt meget andet på tomterne af to bygninger fra jernalderen. De var beliggende på en svag højning i terrænet ca. 250 meter nord for Melby og var omgivet mod nord, øst og vest af vådområder, der er drænet i nyere tid. De to hustomter blev hurtigt frilagt. Deres indbyrdes størrelsesforhold og beliggenhed kombineret med kogegruber og gruber på den velafgrænsede højning i terrænet gav arkæologerne anledning til at vurdere, at de her stod over for en klart afgrænset jernaldergård med beboelse og økonomibygning. Dertil lertagningsgruber, der efterfølgende var fyldt med affald samt kogestensgruber. Sidstnævnte har ved enkeltstående beghenheder været anvendt som en slags jordovne, der hver især kun har været anvendt en enkelt gang i forbindelse med tilberedning af mad. Da der tilsyneladende blot var tale om en enkelt bebyggelsesfase, som næppe har været meget over 50 år, og sagtens kan have været kortere, var der dermed tale om en slags "øjebliksbillede" af livet på en jernaldergård inden for en enkelt generation.

I 2009 blev der derfor foretaget en egentlig arkæologisk udgravning af området med denne bosættelse. Et felt på 90 x 50 meter blev afrommet for muld for at få frilagt områderne omkring hustomterne. Herved fremkom nogle få stolpehuller, der måske repræsenterer 3 mindre udhuse, men denne tolkning er dog noget usikker. Dertil kommer 13 gruber og 11 kogestensgruber. Gruberne er fremkommet ved, at man har gravet ler til husenes lerklinede vægge. Efterfølgende har pladsens beboere fyldt hullerne op med alskens husholdningsaffald. Dette omfatter blandt andet dyreknogler og muslingeskaller fra måltider samt temmelig mange skår fra itugåede lerkar. Forskellige detaljer ved lerkarskårene daterer dem inden for tidsrummet 0-200 e.Kr. Det er den periode arkæologerne kalder ældre romersk jernalder. Alt tyder på, at huse, gruber og kogegruber kan betragtes som et samlet hele, der repræsenterer en enkelt bosættelsesfase.

De to huse er brændt ned, uden at vi kender årsagen. Lynnedslag eller uforsigtig omgang med ild er oplagte muligheder. Man kan også tænke sig, at husene har været ud-

tjent og blev brændt af for at give plads til dyrkning af stedet, der var blevet beriget med organiske gødningsstoffer under bosættelsesperioden. Det er set mange steder, at såvel enkeltgårde som hele landsbyer i jernalderen er blevet flyttet med jævne mellemrum.

På grund af nedpløjning var spor efter vægstolper fuldstændig forsvundet, således at det kun var spor efter de indre tagbærende stolper, der var tilbage. Stolpehullerne, som blot var bevaret i en dybde af ca. 15 centimeter, tegnede sig imidlertid meget tydeligt i det gule undergrundsler på grund af et stort indhold af sort trækul og rødbrændt lerklining. Trækullet stammer fra husets bindingsværkskonstruktion, og den brændte lerklining er fra husvæggene.

Det største af husene (hus 1) med 6 sæt tagbærende stolper har i sin tid haft en størrelse på ca. 80 kvadratmeter og har med stor sandsynlighed som flertallet af jernalderens huse haft stald i østenden og beboelse i vestenden. Der andet hus (hus 2) med 3 sæt tagbærere har haft en størrelse på ca. 60 kvadratmeter og har antagelig været en eller anden form for økonomibygning.

Brandtomter er ofte spændende, idet ellers let forgængeligt organisk materiale kan være bevaret i forkullet form. Derfor blev der taget prøver fra brandtomternes stolpehuller, hvorefter prøverne blev floteret og analyseret i mikroskop. I heldige tilfælde kan der findes forkullet materiale af forskellig art, der viser, hvad de forskellige områder i en nedbrændt bygning har været anvendt til. Helt så heldige var arkæologerne dog ikke i dette tilfælde, men der blev dog i beskedent omfang fundet forkullede frø og plantedele af lancetbladet vejbred, græs, hvidmelet gåsefod, fersken-pileurt, vej-pileurt, snerle-pi-

leurt, mælde, viol, mørk kongelys, almindelig hør, sort natskygge, sump-snerre og stor vejbred. Der er nok nærmest tale om planter, der har vokset naturligt i området. Der blev dog også påvis kulturplanterne hør og korn af uvis art.

I et par af stolpehullerne hørende til det formodede beboelseshus fandtes der smeltet ler, hvilket er interessant. Komponenterne i ler begynder først at smelte ved 1050 grader, og udsættes leret for vedvarende høje temperaturer, bliver der dannet karakteristiske små kugler af smeltet ler. Så høje temperaturer kan kun opnås i lukkede anlæg som ovne eller lignende. I åben ild når temperaturen kun op på 750-780 grader. Tilstedeværelsen af smeltet ler i prøverne viser derfor, at der har været en ovn eller lignende lukket anlæg i den centrale del af huset. Ovne er for længst forsvundet, men deres tilstedeværelse er dokumenteret i kraft af det smeltede ler.

I brandtomter med bedre bevaringsforhold end dem ved Melby, har man konstateret meget store koncentrationer af skalbærende kornarter i nærheden af, hvor ovnen må have befundet sig. Samme sted findes desuden svagere koncentrationer af ukrudtsfrø. At det overvejende er de skalbærende kornsorter, der findes, skyldes formentlig, at kernerne skal afskalles inden de kan anvendes til menneskeføde. Afskalningen kræver, at kernerne er fuldstændig tørre, hvilket så er årsagen til, at man har ristet eller tørret dem i ovnen. I hustomten nord for Melby blev der fundet yderst beskedne mængder af forkullet korn og ukrudtsfrø og antallet er i sig selv for lille til at være statistisk holdbart. Til trods for de relativt små mængder må det dog konstateres, at fordelingen minder mest om den, der findes i andre beboelseshuse med ovnanlæg.

En murer fra Melby

I oplysningerne fra Lokalhistorisk Forening om murer Niels Peter Nielsen fra Melby, får vi indblik i en mands liv og arv. Vi følger ham fra han bliver indtegnet i lægdsrullen, en liste over de unge mænd, der kunne udtages til militærtjeneste. Og ganske rigtigt kommer han i militæret, senere bliver han gift, får sig en kone og et fag, murerfaget. Han bliver også velsignet med i hvert fald et barn, inden han til sidst møder sin skæbne og dør. Men hans søn vokser op og søger om statshusmandsbrug.

Fascinerende hvordan en mand og hans familieliv kommer til live for ens indre blik, ved at samle de oplysninger, der findes om ham.

Læs og nyd indlægget om murer Niels Peter Nielsen, fra Melby:



Ifølge vielsesattest blev ungkarl Niels Peter Nielsen, født 24. marts 1870 i Kærby.

Han blev optaget i Lægdsrullen iflg indtegningsbeviis i 1887, hvoraf fremgår at hans far var Kristen Nielsen.

Ifølge afregningsbogen fremgår at Niels Peter Nielsen var middel i vækst, mørkt hår og blå øjne og at han mødte som rekrut fra den 31/3 1889 till 3/10 1889 ved 4. Bataillons, 4. Kompagni. Han var indkaldt igen i 1894. I rekruttiden fik han kr. 12,21, hvorfra går et beløb til vask af tøj og tæpper kr. 1,24, ellers udbetalt kr. 10,97. I 1894 fik han for 15 dage kr. 2,25.

Han blev gift i Ubby kirke den 18. december 1891 med pige Thrine Marie Andersen, født 26. marts 1869.

Han bestod svendepøven i murerfaget og fik svendebrev den 22. april 1890. Pøven bestod i en 142 stens mur med 1 stens blænding, 3 alen lang og 2 alen høj efter udført tegning.

I en optegnelse over murer Niels Peter Nielsens arbejdsdage og fortjeneste i 1925 fremgår bl.a. hos præsten i Viskinge 6 dage 12,00 kr. Valgmenighedskirken 2 ¾ dage kr. 8,25, 6 dage i Bregninge kirke kr. 19,92.

Ifølge skifteretsattest døde fhv. murermester Niels Peter Nielsen den 16. maj 1949 og Trine Marie Nielsen, f. Andersen, Melby, hensad i uskiftet bo med fællesbarnet Viggo Nielsen.

Viggo Nielsen, som var født den 7. juni 1898, fik til brug for ansøgning om et statshusmandsbrug anbefalinger fra steder som han tjente hos bl.a. Niels Peter Olsen på Woldbjerg fra 1. november 1914 til 1. november 1915, Sigridshøj hos forvalter Poul Bang fra foråret 1917 til foråret 1918, Laurits Larsen i Aarby fra 1. april 1919 til 1. maj 1920, Jens Chr. Larsen i Aarby fra maj til november i 1920 og 1921, - hvor han bl.a. har arbejdet med tørveskær og landbrug, han var flink og dygtig og i alle måder tro og pålidelig. Han kan påtage sig at bruge alle nutidens maskiner.

Viggo Nielsen blev optaget i lægdsrullen den 29/12 1915.

NYT FRA AARBY SKOLE



Tænk at se verden igennem helt nye og friske øjne. Tænk hvor alting dog er stort, spændende, dejligt og udfordrende.

Den oplevelse er jeg vidne til hvert år, når skoleåret begynder. Her begynder en ny tid, for de nye børnehaveklassebørn starter både i vores almenskole og i vores sprogklasserække.

Der er blevet brugt lang tid hjemme til at få udstyret i orden. De fleste har brugt oceaner af tid på hver en detaljerne, lige fra indholdet i penallhuset og valget af tøj til skolerøgsækken.

Så kommer første skoledag endelig. Far og mor er med, alle er bare så glade, og skolen har hejst flaget. Der er en hel verden i børnenes øjne – og det kan mærkes, det bliver aldrig rutine. Det er en festdag for skolen.

Vi har taget fat på at udvikle skolen i en stadig sundere retning. Det går dels på at alle skal bevæge sig mere, og dels på den kost vi putter i munden. Det er ikke en helt nem proces, for chokoladepålæg i madpakkerne har jo en næsten fredhellig status – og flødeboller til fødselsdagene hører sig jo også til. Vi har også haft slik salg til skolefesterne... Vi har valgt at gå frem med dialog og god

tid, i stedet for forbud og regler. Derfor vil det tage et godt stykke tid inden vi når frem. Det er et fælles arbejde for både skolebestyrelsen og for medarbejderne, og i samarbejde skal det nok lykkes.

Byggeriet på vores 1.

sal er blevet færdig. Her har sprogklasserne fået en skøn afdeling for sig selv, og vores store loftsrum har endeligt fundet et nyttigt formål. Rent bygningsmæssigt er der også skabt en bedre sammenhæng med den store trappe fra vores aula til biblioteket. Den nye afdeling ligger så i naturlig forlængelse af biblioteket. Jeg kan kun opfordre gamle elever til at komme forbi en eftermiddag for at se skolen, som den ser ud nu.

I samme ombæring har vi også fået forbedret adgangen for handicappede gæster – så der nu er en trappelift til biblioteket. Den har vi savnet tidligere.

En af vores familier er lige rejst fra skolen til Libanon. Her er der nogle spørgsmål vedrørende den rigtige skoleindplacering af børnene. Det fik mig til at tænke over hvilke ting vi lærer børnene i folkeskolen, og hvilke færdigheder de har fået, som vil gavne dem uanset hvilken fremtid de går i møde. Der er nok mange færdigheder, som vi lægger stor vægt på, der ikke er så vigtige og modsat. Forhåbentligt har de fået meget godt med sig. Familien tager under alle omstændigheder vores bedste ønsker for deres fremtid med sig i bagagen.

Venlig hilsen
Søren Kæstel
skoleleder



Banko og fællesspisning i Årby forsamlingshus

Jeg vil gerne starte med, at sige tak til Årby Kirke for at vi igen får lov til at fortælle jer alle om hvad der sker heroppe i forsamlingshuset.

Vi keder os i hvert fald ikke. Hver torsdag arrangerer vi bankospil og det uanset om det er sommerferie eller vinterferie. Vi har kun lukket hvis vores bankospil falder på en helligdag, ellers ikke. Sidder du og tænker, at bankospil måske er noget for dig, så skal du være mere end velkommen. Som sagt er det hver torsdag og vi starter altid klokken 18.45. Så kom forbi, vi spiller om ikke mindre end 55 gevinster.

I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på forberedelserne til vores loppemarked som finder sted den 21. august 2010. Vi har efterhånden solgt mange stande. Bliver det en succes er jeg sikker på, at der vil følge flere efter. Så hold øje med lokalaviser og kirkebladet i fremtiden.

Årby forsamlingshus vil også gerne indbyde alle der har lyst til vores fællesspisning onsdag d. 29. september. Det er henvendt til alle, både til den travle børnefamilie, tag gerne bedsteforældrene med også, og til dem som synes det er hyggeligt at komme ud og hilse på en masse andre. Vores fællesspisninger er en kæmpe succes. Og her vil jeg gerne sige tak til alle jer som kommer hver gang. I gør det sjovt at arrangere noget, med jeres opbakning.

Måske er vi tidligt ude, men sæt kryds i kalenderen, for i år afholder vi igen vores traditionelle julefrokost. Det bliver lørdag den 4. december 2010. Vi er allerede i gang med at sælge billetter, så har du lyst til at komme og deltage er du velkommen til at ringe til undertegnede. Vi har igen i år lokket Britha



i køkkenet og hun vil lave noget dejlig mad til jer, og så er den gode julefrokost i hus. I år har vi fået lokale musikere fra Kalundborg til at spille op til dans. Det bliver A La Carte som kommer. Og alle som kender dem ved, at så bliver festen et hit. Vi glæder os i Årby forsamlingshus til at se jer i forsamlingshuset denne dag til en rigtig god oplevelse. Som man kan læse er vi et forsamlingshus med mange aktiviteter. Vi synes alle som en at det er sjovt og givende at skabe et samlingspunkt i lokalsamfundet. Hvert år holder vi mindst 4 arbejdslørdage, hvor vi frivillige bruger knofedt det bedste vi har lært både ude og inde. Sidder du nu og tænker at du også godt vil hjælpe til på den ene eller den anden måde, så ring bare, der er altid plads til en til i samarbejdet om at skabe et dejligt forsamlingshus med plads til alle. Vi er der alle sammen ganske frivilligt, så løn får vi ikke noget af, men vi håber at vi gør en forskel i sognet ved at bibeholde et aktivt Årby forsamlingshus.

Med de ord ønsker jeg jer alle et godt efterår og på gensyn i Årby forsamlingshus.
NB! Husk fællesspisningen den **29. sep.**

Med venlig hilsen

*Charlotte Svendsen
Formand f/ Årby forsamlingshus
Telefonnummer: 20 10 20 98*



Sommerudflugt!



Rapport fra en dejlig, men regnfuld, sommerudflugt og håb om en lige så god, men gerne mindre regnfuld, en af slagsen.

Foreningens sommerudflugt gik i år til Århus. Vi tog af sted den 10. juni med færgen fra Kalundborg 48 mand og regnvejrr forfulgte os hele vejen.

Lang tid i forvejen havde vi reserveret pladser i Café Hack, hvor der hver torsdag laves optagelser til DR's radioudsendelse den følgende søndag. Under en lækker brunch var det Leif Davidsen, der blev interviewet af den festlige og stortalende Søren Dahl.

Leif Davidsen fortalte om sin opvækst i Bogen, sit ungdomsliv, om sit rejseliv og om sit forfatterskab, det var meget interessant. I anden afdeling overværede vi en prisover-

rækkelse, Jacob Ejersbo fik prisen af DR's læseklub for romanen "Liberty", og blev hermed nummer et ud af seks udvalgte.

I Århus domkirke fik vi en rundvisning af en dygtig guide, vi fik meget at vide om det store gamle bygningsværk. Så var vi i den gamle by, her kunne vi på grund af regnvejret hurtigt finde i tørvejrr i de mange små huse, især Møntmestergården var imponerende, og vi fik også set en herlig udstilling af moden gennem hele det 19. århundrede. Sidst på eftermiddagen satte vi os i bussen, fik kaffe og kørte til Marselisborgskovene for at udnytte tiden på bedste vis indtil færgen sejlede hjem.

Vi er i skrivende stund lige straks på vej ud på den lille sommerudflugt til der i år går til Løve Rosengartneri, med planteskole, rosarium, besøgshave og rosenkulturhistorisk museum. Her vil Torben Thim, som blandt andet har skrevet bogen "Historiske roser", fremvise virksomheden og holde foredrag, hvorefter vi skal nyde aftensmaden på Skipperkroen på Mullerup havn, så slutter vi turen af med manér. Indtil videre skal vi 58 mennesker af sted onsdag den 25. august, hvor vi håber på lidt bedre vejr.

*De bedste sensommerhilsner
Marianne Mortensen
telefon 59504553*

AARBY SOGN LOKALHISTORISK FORENING

I år gik foreningens sommertur til Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby. Det er jo stedet hvor man pludselig bliver sendt 100 år eller mere tilbage i tiden. I dagens anledning, og da fruene på Fjellerup Hovedgård ikke var hjemme, fik vi af køkkenpigen lov til at kigge ind i herskabets gemakker, der efter den tids stil var meget flot møbleret. Herregården har tidligere ligget på Djursland, og danner nu ramme for flere udstillinger om livet på landet.

På flere af gårdene var der masser af aktiviteter. Der skulle kærnes smør, og mindreårige prøvede da også under kyndig vejledning af pigerne på gården. På en anden gård så vi hvad pigerne havde på kistebunden når det var tid til giftermål. Tjenestepigerne fortalte vidt og bredt om de mange dragter, og ikke mindst hvad farverne derpå betød. Den sorte f.eks. Hvad symboliserer den?

Efter frokost i museets restaurant var vi ude og se der blev fyret op i en gammel stenovn med rundtræk. Der skulle nemlig bages brød og steges fjerkræ.

Gamle kornsorter var også at finde på frilandsmuseet. Vi så kornsorten ”nøgen byg” jo, der var nok at se på.

I den gamle brugs fra Stadager på Falster kunne vi købe friskmalet kaffebønner, og et kræmmerhus med bolsjer, og meget meget mere. Bag butikken så vi brugsuddelerboligen, samt hvor tyende boede. I samme bygning var der også forsamlingshus. Det var alt sammen fra dengang, da der var mange folk på landet.

Turen var arrangeret af Aarby Sogns Lokale Historiske Forening .

Der vil hen over efteråret og vinteren være forskellige arrangementer i foreningen:

8. november er der foredrag med film om en rundrejse på Island.

26. januar 2011 kommer præsten fra Røsnæs og fortæller om sin tid som feltpræst.

Derudover er der i efteråret/vinteren studiekreds.





Nyt fra Aarby kirkes Korskole, og fra Børne- og Ungdomskoret

Glade og opstemte børn iler mod Årby Sognegård. Sommerferien er slut, og sangundervisningen for Aarby kirkes Korskole, og Børne- og Ungdomskoret begynder igen. Snart fyldes rummet af glade og ivrige stemmer. Onsdag d. 25. august tog vi hul på en ny sæson.

Vi vil i korskolen gerne starte med at byde velkommen til vores nye sognepræst Helga Tidemann Jensen. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet med vores nye præst. Allerede ved den festlige indsættelsesgudstjeneste for Helga den første søndag i juni fik koret lov til at medvirke. Her ydede koret deres bedste og sang en af deres yndlingsatsar af den engelske korkomponist John Rutter: The Lord bless you and keep you, og som postludium blev kræfterne lagt i til Sten Kaaløs: Du kom til vor runde jord, med musik af Hans Dammeyer. Nu glæder vi os til mange flere gode oplevelser sammen med Helga.

Det første vi skal være med til bliver høstgudstjenesten, som i år bliver tilrettelagt som en børne- og familiegudstjeneste. Det bliver et nyt koncept og spændende at være med til. Men nu får vi travlt. Der er ikke længe til den 19. september, hvor høstgudstjenesten finder sted. Efter den lange sommerferie er stemmerne unægtelig blevet lidt rustne og trænger til afpudsning. Derfor må vi igen tage fat på stemmeøvelserne, så vi kan opnå den rette klang på tonerne og komme rent op i højderne. Der er også altid den interne konkurrence om, hvem der kan nå rent op

på det høje C, selvfølgelig uden sure miner fra de andre, når det lykkes for en af børnene. Vi bruger i det hele taget rigtig god tid på at udvikle stemmerne. Det er jo grundlaget for at synge smukt, og det gør børnene. Og så går vi i gang med salmerne og korsatserne, som vi skal synge til høstgudstjenesten.



Koret er medlem af FUK, som står for Folkekirkens Ungdomskor. Lørdag d. 30. oktober arrangerer FUK et stort korstævne i Nørrevangskirken i Slagelse. Hvis der bliver mulighed for det, er det foreløbig planen, at Børne- og Ungdomskoret skal deltage. Her skal vi forberede os Til Alle Helgen og julens korsatser. Om dette mere senere.

Her efter ferien er der plads til optagelse af nye børn i korskolen. Vi øver hver onsdag eftermiddag i Årby Sognegård. Korskolen er for børn i 3. eller 4. klasse, som starter korsang for første gang. Her øves fra kl. 15-16. Børne- og Ungdomskoret øver fra kl. 16-18. Elsker du at synge? og har du lyst til at være med og blive bedre? så er du velkommen til at henvende dig til korleder Edith Køhl Hansen, men du kan også bare møde frem. Så får du del i et godt kammeratskab, du lærer at synge, og så du får et lille honorar for din indsats. Alle børn og unge med interesse og sangglæde er hjertelig velkomne til at deltage.

*Venlig hilsen
Edith Køhl Hansen
tlf. 59513351/mobil 40112587*

ÅRBY SOGNS FILMKLUB



Vi glæder os i Årby kirke til igen at kunne byde alle interesserede til hyggelige filmaftner her i løbet af efteråret. Vi lægger ud med tre gode film, og der vil komme plakat op både på skolen og i forsamlingshuset. Vi lægger vægt på kvalitet, spændende emner og filmene må godt være lidt kontroversielle så vi debatten kan køre ved bordene til kaffen og måske helt ud på parkeringspladsen.

Hver gang vil enten Karsten, vores kirkesanger, eller Helga, vores præst, eller en af jer introducere filmen og hvorfor lige netop den er valgt.

Vi håber på mange deltagere og hyggelige efterårsaftner i godt selskab. Der vil være kaffe og te og lidt sødt til ganen.

I første omgang håber vi at se alle som kunne have lyst:

Torsdag den 30. september kl. 19,00.

Torsdag den 28. oktober kl. 19,00.

Onsdag den 24. oktober kl. 18,00.

På forhånd ”vel mødt!”, og vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften.

*De bedste hilsner
Karsten Jørgensen &
Helga Jensen*



KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Introduktionsgudstjeneste for konfirmanderne 2011

Søndag d. 5. september kl. 10,30

Hold op hvor jeg glæder mig til at få konfirmander i kirken og i sognegården. I år vil vi sparke sæsonen i gang med en konfirmationsgudstjeneste hvor vi indbyder konfirmander og konfirmand forældre til gudstjeneste og efterfølgende kaffe og sodavandovre i sognegården.

Her vil jeg fortælle lidt om hvordan jeg forventer vores forløb bliver og hvor jeg vil løfte sløret for nogle af de ting vi skal lave og arbejde med.



Selve konfirmationsundervisningen starter så torsdag d. 9. september kl. 8:00

Vær hilset og vær velkommen!

De bedste hilsner

Helga T. Jensen, sognepræst i Årby

KIRKELIGE ARRANGEMENTER

Høstgudstjeneste en festgudstjeneste for hele familien!

*I år falder høstgudstjenesten
søndag d. 19. september kl. 10.00.*



I år binder vi an med at invitere alle til familiegudstjeneste, så tag gerne hele familien med børn, forældre, bedsteforældre, oldeforældre, fætre og kusiner. Alle er velkomne.

Gudstjenesten vil forme sig så alle kan være med og vi skal høre børne- og ungdomskoret

syngte høstfestmusik. Høsten er forhåbentlig i hus og det skal fejres med manér, så kirken vil være pyntet til den store guldmedalje og jeg vil tage festtøjet på. Så kom og vær med!

Bagefter gudstjenesten vil min familie og jeg gerne invitere til kirkekafe og åbent hus i præstegården. Vi vil gerne give alle, der gerne vil, mulighed for at se, hvor flot menighedsrådet hen over foråret har renoveret det store hus. Der er lagt mange kræfter i for at den nye præstefamilie, skulle få et dejligt hjem og det fortjener at blive vist frem. Børnene er velkomne til at lege i haven, mens vi voksne snakker om løst og fast.

Allehelgen gudstjeneste

Søndag d. 7. november kl. 16:00



Vi vil i Årby kirke gerne mindes dem, der er gået bort, dem vi har mistet i året der gik, på en god og værdig måde.

Det gør vi ved at holde en gudstjeneste allehelgen søndag. Det vil blive en gudstjeneste med mulighed for fordybelse, hvor jeg vil læse navnene op på dem, der er døde i årets løb. Der vil også blive mulighed for at sætte et levende lys på graven for dem der har lyst.

Jeg vil, når tiden nærmer sig, sende en personlig invitation ud til de nærmeste pårørende. Så vi sammen kan mindes dem vi har mistet.

*Venlig hilsen
Helga Jensen, sognepræst i Årby*

Sensommerkoncert koncert i Aarby kirke

Tirsdag d. 21. september kl. 19.00



I anledning af høsten og naturens smukke farvepalet, der vil pryde vores smukke kirke lige efter høstgudstjenesten, har vi inviteret en skøn duo til at holde koncert i kirken. Her

skal vi høre smuk musik af store komponister som Niels W. Gade, Hugo Wolf, Edvard Grieg og Mozart. Vores øregange vil også blive forkælet med et solo-værk for orgel, ligesom vi sammen skal synge et par af de meget smukke aftensalmer der findes i Den Danske Salmebog.

Den skønne duo består af sopran, Christina Christensen og organist, Peter Bjerregaard Mortensen.

Både Christina og Peter er født og opvokset på Kalundborg-egnen, hvor deres musikalske grund blev lagt i korskolen hos daværende organist ved Vor Frue Kirke, Margrethe Østergaard. Gennem deres konservatorietid har de jævnligt spillet koncerter sammen - senest i Den Danske Kirke i Paris. Både Peter og Christina har en imponerende musikalsk uddannelse bag sig.

Christina er uddannet sanger fra konservatoriet i Århus, med højest opnåelig karakter ved kandidateksamen i sang. Hun er netop optaget i solistklassen ved samme musik-konservatorium.

Peter Bjerregaard Mortensen tager dette efterår organisteksamen fra Det Kongelige Danske Musik-konservatorium i København. Her har han siden 2004 studeret

kunstpil hos professor Hans Fagius og kirkespil hos professor Bine Bryndorf. I 2009 studerede han improvisation hos Mm. Sophie-Véronique Cauchefér-Choplin, organist ved Saint Sulpice i Paris. Desuden var han i 2008 modtager af Dronning Margrethe og Prins Henriks Caix-legat.

Aftenens program bliver en blandet buket af kortere værker af komponisterne Niels W. Gade, Hugo Wolf, Edvard Grieg og Mozart. Desuden skal vi høre et solo-værk for orgel, ligesom vi også skal synge et par af de meget smukke aftensalmer der findes i Den Danske Salmebog.



KIRKELIGE HANDLINGER siden sidst

Døbte:

4. april *Johanne Seemann Weitemyer*
 16. maj *Felix Kristensen*
 13. juni *Mikala Miamaja Lindager Johansen*
 3. juli *Noan Ehlers Kjær*
 3. juli *Conrad Georg Vincens Lerche-Lerchenborg*
 4. juli *Frederikke Lærke Jensen*
 14. august *Martin Andreasen*

Begravelser/Bisættelser:

14. maj *Yrsa Christensen*
 9. juni *Rune Kjærulf, bisat fra Vor Frue kirke i Kalundborg*
 14. juli *Lily Marie Bendix*
 24. juli *Keld Preben Hansen*



MEDDELELSER

KOMMENDE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

I dette blads gyldighedsperiode (1. september til 30. november) holder menighedsrådet møde på følgende datoer: den 14. september, den 12. oktober og den 16. november. Møderne er åbne for sognets beboere, de afholdes i sognegården, og starter kl. 19.00.

KIRKEN ER ÅBEN

Husk at kirken står åben for besøgende i dagtimerne, på alle hverdage fra kl. 9.00 til 17.00. Brug gerne kirken som et fristed fra hverdagens jag. Her kan man lade sindet op, af rummets ophøjede ro.

KIRKEBIL

Vi er i Årby kirke indgået i et samarbejde med Flextrafik, så alle der har lyst til at komme i kirke, men er forhindrede på grund af dårlige ben eller andet får muligheden. Derfor hvis du har lyst til at komme i kirke,



men ikke ved hvordan du skal komme frem, så ring til Flextrafik på telefon 70262727.

LØRDAGSDÅB

Det er muligt for fremtiden at vælge dåb om lørdagen på bestemte datoer. Det drejer sig i perioden september – november om *lørdag d. 4. september kl. 11,00* og *lørdag d. 6. november kl. 11,00*.

Vi har i kirken valgt datoerne, så dåbsforældre har mulighed for at vælge en lørdagsdåb. Datoerne vil være at finde i kirkebladet og på hjemmesiden www.aarbykirke.dk



Husk Aarby Sogns hjemmeside www.aarbykirke.dk

GUDSTJENESTER

September:

Søndag d. 5. september kl. 10:30 konfirmandintroduktion ved HTJ

Søndag d. 12. september kl. 10:00 ved LALCJ

Søndag d. 19. september kl. 10:00 høstfestgudstjeneste ved HTJ

Søndag d. 26. september kl. 10:00 ved HTJ

Oktober:

Søndag d. 3. oktober kl. 10:30 ved HTJ

Søndag d. 10. oktober kl. 10:00 ved HTJ

Søndag d. 17. oktober kl. 9:00 ved EWA

Søndag d. 31. oktober kl. 10:00 ved HTJ

November:

Søndag d. 7. november kl. 16:00 Allehelgensgudstjeneste ved HTJ

Søndag d. 14. november 10:30 ved HTJ

Søndag d. 21. november kl. 9:00 ved EWA

Søndag d. 28. november kl. 10:00 ved HTJ

Signaturforklaring for sognepræsterne:

HTJ ≈ Helga Tidemann Jensen

EWA ≈ Ernest Walter Andersen

LALCJ ≈ Leif Aage la cour Jensen

ANDAGTER i Jernholtparken:

Torsdag den 30. september kl. 14.30

Torsdag den 25. november kl. 14.30

Torsdag den 9. december kl. 14.30



ADRESSELISTE:

Sognepræst: Helga Tidemann Jensen.

Tlf. 59 50 41 05.

Træffes bedst mellem kl. 11.30-13.00.

Mandag: fridag.

Graver: Lis Hansen.

Træffes på tlf. 59 50 42 83.

Mandag: fridag.

Kirkeværg: Klaus Falk-Sørensen,

Asnæs Skovvej 15, Tlf. 59 50 04 93

Formand for menighedsrådet:

Kirsten Thuro Johansen

Bastrupvej 36. Tlf. 59 50 43 03

REDAKTION OG

ILLUSTRATIONER:

Benthe Olesen, sekretær i menighedsrådet,

tlf: 59504708 og Helga Tidemann Jensen,

sognepræst, tlf: 59504105